

EEN GEIT ZET DE BOEL OP STELTEN





EDER jaar, wanneer ik na
t verlof weer op de school-
bank zat, had ik het met als
al mijn makkers steeds weer
moeilijk om me dadelijk aan
te passen aan de nieuwe
schoolatmosfeer. Gisteren nog
gan het strand, of in de ber-
gen, en vandaag weer op de

harde banken met veel nieuwe gezichten rond-
om je en een onderwijzer waarvan men je
doorgaans niet veel goeds verteld heeft. Bijna
ieder jaar kwamen we in een nieuwe klas
met de gedachte: Zal hij werkelijk zo humeu-
rig zijn als men hem ons beschreven heeft? Bijna ieder jaar mochten we spoedig
ontdecken dat de meester niet zo kwaad was, integendeel, dat we het met hem best
konnen stellen.

Er is nochtans één schooljaar geweest, dat ik me nog altijd goed herinner, omdat
de meester ons dadelijk te pakken had: hij begon zijn lessen met een verteltruifje
over de Belgische kust waar de meeste leerlingen hun verlof doorgebracht hadden.
Hij tekende ons de kust op het bord, sprak over de wijzigingen die ze in de loop der
eeuwen ondergaan had, over de Vikings, de glorie van Damme en Brugge, de Compagnie
van Oostende en de opkomst van deze stad tijdens de regering van Leopold II,
over de vissers, hun leven, hun vangsten, over de maaltijden, de IJzerstruif in 1914,
de 'Vindictive', de duinen, enz. We vonden het jammer dat we die meester het jaar
te voren niet gehad hadden, want dan had hij ons dat alles kunnen vertellen alvorens
we er naar zien gingen, en dan hadden we dat alles op ons een beetje kunnen ontdeken.

En zo zaten we meteen volop in het
programma van aardrijkskunde van het
nieuwe schooljaar dat begonnen was, zonder
dat we het zelf wisten.

Wanneer we 's middags naar huis gingen
had bijna iedereen de indruk dat we een
aangenaam schooljaar zouden krijgen met
z'n fijne meester. En het is inderdaad ook
een fijn schooljaar geworden. Dat kan ik je
verzekeren.

Ik wens, dat je er nu ook zo 'n aan-
genaam en interessant mag beleven!

Maar veel zal alhangen van de moeite
die je doet, om het
zelf interessant te ma-
ken!

Kuifje



Weer naar school

Victoria
presenteert
**AVONTUUR IN DE
FAR-WEST**



HET SALON VAN DE JEUGD

Morgen Donderdag 4 Septem-
ber wordt in het Palais voor
Schone Kunsten, Ravenstein-
straat te Brussel het Salon van
de jeugd geopend. Er zijn ver-
schillende attracties voorzien:
Miniatuur- dieren, schouw-
burg, bioscoop, variëte, sport,
wedstrijden, enz.

KUIFJE

nodigt al zijn vrienden en hun
ouders uit om aan het Salon en
zijn stand een bezoek te bren-
gen. Onze voornaamste teke-
naars zullen er hun albums
van een opdracht voorzien (tel-
kens van 15 tot 17 u.).
— Willy VANDERSTEE zal
op de opening op 4 Septem-
ber aanwezig zijn.
— Bob DEMOOR tekent zijn
Leeuw van Vlaanderen Za-
terdag 6 September.
— HERGE tekent zijn albums
Donderdag 11 September.
— Paul CUVÉLIER komt Za-
terdag 13 Sept. aan de beurt.
— En Edgard JACOBS sluit de
reeks Zondag 14 September.
Knip de gratis ingangsbiljetten
die we op deze bladzijde publiceren
uit, evenals die die vorige week
verscheen en geef ze aan je
vrienden en kennissen!



Brievenbus

Willy Vandenbergh, Pomme-
rèil. Schip « Willy ». — Fijn dat
ook jij de belofte niet vergeten
hebt! Heeft je vader zijn schip
naar je gedoopt? Of is het een
toeval dat het schip heel zoals
jij? Met mijn hartelijkste groe-
ten aan heel de familie.

Igor Netti, Doetinchem. — Bum-
per is het Engels woord voor
schokbreker. Lees je het ver-
haal « Het Sein staat Rood »
graag? Zijn er nog veel jongens
die Kuifje lezen in Doetinchem?
Hoe vinden zij ons blad? Beste
groeten.

Jeanne Facs, Baron Leroyststraat,
78, Deurne-Antwerpen zou wil-

len corresponderen met een Ant-
werps postzegelverzamelaar
die ook al veel postzegels heeft.
Men schrijve haar rechtstreeks.
Kristiaan Verecke, Staatsbaan,
76 F, Kuurne, West-Vlaanderen
zou willen corresponderen met
een Hollands postzegelverzame-
laar. Men schrijve hem even-
eens rechtstreeks.

AJAX-NIEUWS

Kom naar
onze laatste modellen kijken,
TE BRUSSEL:
M. Lemonnierlaan, 176
TE GENT:
28, Steendam, 28
TE BERGEN:
33, d'Havrestraat



KUIFJE (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel.
P.C.R. 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc — Gedrukt
in helio door: De Drukk. C. Van Gansbeke, Ketterzie 12, Brussel.
KUIFJE-HOLLAND — Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3653. Giro 190.334.
Abonnementprijs: fl. 3,50 per kwartaal.

Kuifje nodigt zijn vrienden uit
op het Salon van
de Jeugd.

(Wordt voortgezet.)

Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN
VAN BOB DE MOOR

De vloot van admiraal Hein is uitgevaren om de Spaanse Zilvervloot op te sporen. Op een klein eiland wordt drinkwater opgedaan. Wanneer het bevel gegeven wordt zee te kiezen, ontbreekt Cori op het appel...

Onverrichterzake moeten de matrozen terugkeren.

We zullen nog een uur wachten. Is Cori dan niet hier moeten we vertrekken.



Wanneer het uur verstreken is, geeft Piet Hein het tegenzin het bevel te vertrekken... Van Cori is er niets te hespeuren...



Enkele uren later werpt een klein vaartuig het anker uit voor het eilandje. Een sloep wordt uitgezet en naar land geroeid.



Hier vinden we zeker zoet water... Kijk, daar loopt een beekje tussen de stenen.



Ziezo, de watervaten zijn gevuld... Hé ?

Hel, jongens, kom eens kijken ! Ik vind hier een zeldzaam dier onder die rotsblok !



Een jongen !!!

Ja, dat joch lag daar te slapen !

Hemel !... De Hollandse schepen zijn weg en ik ben in de handen van Spaanse piraten gevallen !



De zeerovers brengen Cori aan boord en leiden hem naar de kapitein.

Wat zijn jullie zinnens met mij aan te vangen?

Van het taaltje dat hij brabbelt verstaan we niets, kapitein.

Ik veronderstel dat het een Hollander is. We zullen hem aan de Spaanse gouverneur overleveren.



Nu zit ik in de val ! Hoe kon ik zo dom zijn in die rotsbolte te gaan rusten ! Wie weet wat er mij boven het hoofd hangt ?



De kapers brengen Cori bij de gouverneur. Deze ondervraagt hem met de hulp van een tolk.

Hij weigert te zeggen waar hij vandaan komt en hoe hij op dat eilandje geraakt is, mijnheer de gouverneur.



Mijn geduld is ten einde. Ik moet weten vanwaar hij komt. Een Hollander in deze streken voorspelt nooit iets goeds ! Breng hem naar de folterkamer !...



(51)

(Wordt voortgezet.)



EEN GEIT ZET DE BOEL OP STELTEN



MET de strohoed van grootvader begon het drama. Doortje had zich steeds onweerstaanbaar aangetrokken gevoeld tot dit voorwerp. Die strohoed was voor haar een bestendige bekoring maar, zolang hij stevig op grootvaders hoofd geplant was, onbereikbaar. Eens had ze dat wel beproefd toen grootvader in een zetel lag en sliep. Doortje meende dat hij sliep maar, op het ogenblik dat ze de hoed aanraakte, had ze van de ouwe heer een flinke schop gekregen en van verdere pogingen had ze, wijselijk, afgezien. Die keer echter lag de strohoed verlaten en vergeten op een tuinstoel en Doortje had hem opgepeuzeld met lint en leren binnenrand en al. Ja, wraak is zoet!

De volgende dag moest Pieter bij z'n vader komen en deze zei streng:

— Pieter, nu is de maat vol. Dat beest is nu precies vier maanden in huis en wat heeft het al niet op z'n kerfstok? Die geit nam de melkboer op de horens en stootte een grote kan melk om. Ze at



de ruiker op die we voor de verjaardag van je meter besteld hadden en dat kostte me 200 frs. Ze kroop op het dak — de duivel weet hoe — en de pompiers moesten komen om er haar weer af te halen! Ze is in het salon binnengedrongen en heeft zich op de schoot van Mevrouw Kuypers gelegd. Het mens is in zwijm gevallen. Ze stootte een fles wijn om, slurpte het vocht dat er uitstroomde op en was twee dagen lang stonedronken!

Neen, daarmee kon de vader van Pieter zijn boekje nog niet sluiten, doch het volstaat reeds.

— Pieter, je gaat die geit terug naar je tante brengen. De volgende keer vraag je een olifant voor je verjaardag, die zal minder schade aanrichten!

En zo trok Pieter op een mooie Donderdagnamiddag met de geit aan een halsband naar de stad. Hij had eerst de tram willen nemen, maar de ontvanger had hem toegesnuwd:

— Geen geit op mijn tram!

— Ze is heel vriendelijk, mijnheer.

— Waarop zou m'n tram



nog gelijken met een geit op het balkon?

— Op een tram die geiten en mensen voert, mijnheer!

Op hetzelfde ogenblik had Doortje de ontvanger een nijdigte stoot in de ribben gegeven en Pieter had niet meer aangedrongen. De geit was daarmee vreselijk in haar nopjes, want van dat lawaaiërig ongedierte hield ze niet. Ze volgde haar twaalfjarige meester met kleine pasjes en was er zich niet van bewust, dat ze daarmee regelrecht in de geschiedenis van de stad stapte...

★

In de randgemeente was alles tamelijk vlot van stapel gelopen, maar hoe zou het gaan in de drukke straten van de stad? Pieter bekeek zijn Door ongerust. Wat je met haar allemaal kan overkomen, kon geen mens voorspellen. Doortje had echter nog een nasmaak van de strohoed in de mond en ze vond het leven mooi. In haar glanzende oogjes stond niets anders dan onschuldige vriendelijkheid te lezen, zodat men zich zou afgevraagd hebben, of zij die strohoed van grootvader welkij aangedruigd had? Pieter trok de rood lederen halsband een beetje vaster aan en bloosde omdat al de mensen hem bekeken. Een kleine jongen met een geit in het mid-

den van de grootstad is geen alledaags iets! Op het ogenblik dat Pieter de straat wou oversteken kwam er een taxi aangedond... de remmen kraakten, de auto schokte en tientallen mensen zagen hoe de geit lichtjes geraakt werd, een magistrale luchtsprong uitvoerde en wegschoot alsof de duivel haar op de hielen zat. Doortje stootte voorbij enkele auto's en camions, dwars door het rode lichtsein, — de politieagent blies zo hard hij kon — en dan verdween ze met de kop laag tegen de grond in een openstaande deur...

— Doortje! Door!... Door! riep Pieter, maar Doortje luisterde niet.

Indien de geit in om het even welk huis terecht gekomen ware, had de ramp niet zo groot geweest, maar ze zat in een draaideur van een grootwarenhuis die zeven keer rondraaide, drie vrouwen met pakjes en al de straat op slingerde en Doortje afzette voor de hemden- en dassenstand. De verkoopster keek de geit recht in de ogen waaruit vonken sprongen, gilde en viel in zwijm. Doortje schrok zodanig van die kreet, dat ze zich plotseling omkeerde en een man in blauw uniform en witte helm dreigend in haar richting zag komen. Ze stormde tussen de benen van de politieagent door, zodat deze een luchtsprong maakte en dan op z'n buik op de vloer terecht kwam. Als een wervelwind stootte Door nu doorheen het magazijn. De klanten vluchtten verschrikt en de moedigste heren zetten de achtervolging in. Was me dat een dolle jacht!

Wanneer Doortje van oor-



deel was, dat men haar te nipt op de hielen zat, remde ze zo plotseling dat ze een meter of tien over de vloer schoof om dan bruusk links of rechts in te slaan en in de tegenovergestelde richting te

lopen. Het arme dier was helemaal wild. Met gebogen kop stormde de geit in een lift, sprong er bliksemsnel weer uit, zaalde overal paniek en op het moment dat de politieagent haar weer wou grijpen, sprong ze op een roltrap en rolde naar de hoger gelegen verdiepingen...

★

Het avontuur, waaraan de pers twee dagen lang drie kolommen wijdde — het was in de komkommertijd — ein-



digde op de derde verdieping. Bij de achtervolgers van Doortje had zich een sportieve jongeman gevoegd, een judospecialist. Hij dacht: Zo ik dat duivels beest kan overmeesteren, is mijn naam gemaakt!

Men had intussen de pers gearmeerd en de reporters waren met hun fototoestellen ter plaatse aangekomen. En of ze werk hadden! Een foto van Door op het ogenblik dat ze over een Turkse trom sprong, een kiekje van Door die verward was geraakt in een wolkluwen en met een badkostuum op haar horens pronkte en Doortje toen ze een afdelingschef chargeerde... En er waren er nog meer, want het is ongelooflijk wat zo'n op hol geslagen geit allemaal uitrusten kan! Op iedere foto zag men ook het gezicht van de judospecialist...

Op de derde verdieping nu, vond Door iets naar haar gading... ze was immers bij de voedingswaren aangeland. Met een sprong stond ze boven op een stand en al gulzig van de miale, groene sla die daar uitgestald lag.

(Vervolg in dit nummer.)



Tijl Uifenspiegel

De Geuzen hebben zich meester gemaakt van een schip dat in het Zwin in het ijs steekt. De uitkijk geeft het alarmse...



TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN

WILLY VANDERSTEEN

Tijl, Lamme en Johan klimmen naar het kraaiennest en zien aan de horizon een Spaanse kolonne veldgeschut oprukken



Hun plan is duidelijk. Hier op de vlakke vrezzen zij ons geschut en daarom zullen ze zich bij de vernauwing van het Zwin, vlak bij de zee, opstellen en ons in de grond boren...



...tenzij we daar voorbij kunnen geraken vooraleer ze schietensklaar zijn!



Ogenblikkelijk klimmen de Geuzen in het want en zetten alle zeilen uit



Een fikse bries doet de zeilen bollen en stuwt het galjoen door de enge vaargeul...



De met ijzer beslagen boeg schiet snerpnd op het ijs, dat krakend begeeft wanneer het schip weer achteruit vaart. Dit manoeuvre wordt telkens herhaald om de vaargeul breder te maken...



Hou je taai, jongens! Nog enkele keren en we varen in het drijfij, dan komen we sneller vooruit en zijn gered!



Kraai niet te vroeg victorie, stuurman! Bij het doorvaren van de vernauwing zal het er lelijk toegaan, vrees ik



In het drijfij komt het galjoen wel sneller vooruit, doch het heeft nog niet genoeg bewegingsvrijheid...



Lamme's vrees was gegrond. Bij de vernauwing van het Zwin staan twintig stuks geschut reeds in stelling en beheersen de doorvaart...



Kanonniërs aan de stukken! Dubbele soldij zo jullie dat schip met drie salvo's kelderen!



EEN HEEL JAAR VACANTIE

AVONTURENROMAN DOOR
YVES DUVAL
GEILLUSTREED DOOR
A. WEINBERG

Indien je het voorvorige nummer niet gelezen hebt, begin dan hier: Enkele jongelui die een plezierreis ondernamen in 1914 werden door een Duits kaperschip gevangen genomen en daarna afgezet op een eiland van de Stille Oceaan. Ze raakten slaags met de Papoea's en vluchten naar een Moortiland, waar ze met open armen ontvangen werden. Met de Maori's staan ze een aanval van de Papoea's af...

EEN SCHIP AAN DE HORIZON

TOEN de Papoea's hun aanval tegen het eiland Hono Roeroe inzetten, waren er juist driehonderd dertien verlopen sedert de rhetorische klus van de kotschool van Ravendont te Marseille was ingescheept voor een tocht van een en twintig dagen. Sedert meer dan tien maanden waren onze ouders zonder enig nieuws van ons en het was bijna zeker dat men ons als verdorven beschouwd. Toen ze onze gevangennamen door de 'Kronprinz' in de Rode Zee vernamen, hadden ze langzamerhand de Rode Kruis naar Duitsland kunnen schrijven, vermits zij geloofden dat wij daar gevangen zaten. Doch, wat had men in Duitsland over ons tot kunnen meedelen?

Het heimwee kreeg ons op de duur toch te pakken en heel dikwijls zuchtte Firmin.

— Hadden we toch maar een motor! Een stevige kano zouden we wel kunnen bouwen...

— Waarom geen vliegtuig? spotte Meersmans.

— Een vliegtuig, inderdaad! Dat zou in het geheel niet onmogelijk zijn! Ik weet iets af van motors! Die van de motorfiets van m'n kojin heb ik helemaal uit mekaar genomen. Zo ingewikkeld is dat niet!

— Je vergeet dat er voor een motor ook benzine nodig is, m'n beste, merkte Erik op.

— Oei jongens, daaraan had ik niet gedacht! Laten we er de moed inhouden, vrienden, zei Daelsmans. Nog wat geduld, we geraken hier wel weg. We moeten ons bezig houden, werken en eendrachtig samen blijven. Vroeg of laat komt er een schip en neemt ons mee naar huis.

Ze hervatten ons actief en gezond leven. Ze zwommen en maakten lange wandeltochten. Ze zagen er allemaal kloek en stevig gespierd uit. Zelfs Bert en de kleine Bertrand, de zwaksten van de groep, hadden thans spieren als bootwerkers. Alleen de goeie Meersmans geraakte zijn vet en zijn rond buikje niet kwijt. Hij werd trouwens langzaam gulziger.

Terwijl wij aan sport deden of begaanbare wegen trokken doorheen de wildernis, die het eiland oomzonde, stond hij in de keuken en bereide allerlei kleine, smakelijke gerechten die hij ons dan 's avonds met een brede glimlach opdient. Hij moet tussen zijn voorouders enkele beroemde fijaprovers gehad hebben! Zijn specialiteit was een omelette met fijn gehakt groen. In de rotsen stonden honderden nesten van zeevogels en we hadden de sieren naar het rapen. Uit haaienvinnen kookte hij de zo beroemde Marcelline's 'bouillabaisse'. Fin, indien men niet lette op het ammoniakachtige nasmaakje... ik kan me er niet aan wassen!

Op de 'tahoua' (grote mar'ti) hadden we een podium gebouwd en 's avonds werden er soms voorstellingen en concerten gegeven. Mokini, onze vriendje de toevan, was een vromme danser. Zijn optreden was telkens een feest en thans gebeurt het nu dat ik, ondanks mijn grijze haren, een paar passen doe van de 'hupa-hupa', een moois, nationale Polynesiëse dans die hij ons aanleerde.

Grote gebeurtenissen vallen bijna steeds voor wanneer men er zich het minst aan verwacht. Op een goeie morgen openden wij rustig een paar dozen oesters voor het ontbijt, toen een inboorling bijde hand aangelopen kwam:

— Rere! Rere! schreeuwde hij en wees naar het oosten. Rere betekent in de taal van de Maori's een boodschapper...

— Zou het een schip zijn? vroeg Bertrand ongelovig.

Wij liepen naar onze uitkijkpost. Firmin, de lenigste, hees zich reeds naar de top, die hij in enkele seconden bereikte.

— Neen, het is geen droom, riep hij zo luid hij kon, ik zie een schip aan de horizon! Een echt schip met een schoorsteen en met rook! Ontzet de brandstapel! Vlugs! We mogen die kans niet verliezen!

De brandstapel, die reeds zo lang gerod was, vlamde na enkele ogenblikken. Dank zij het stroo en de droge bladeren die we opgestapeld hadden steeg er spoedig een zwarte rookzuil naar de blauwe hemel op. We stonden er trappendel van opgeduld naar te kijken. Zou men het opmerken? Zou het schip uit z'n koers wijken om te komen zien wat die rook betekende? Zou de kapitein niet denken dat er hier doodeenvoudig een vulkaan rookte, dat gebeurde in deze omgeving toch maar al te vaak!

Niet wachten duurde eindeloos lang. De Maori's hadden allemaal het grote nieuws vernomen en schaarden zich rond ons.

— Geen twijfel mogelijk, riep Firmin, op het schip heeft men de rook bemerkt, want het komt recht naar het eiland toe!

— Ka kino (dat is slecht), zei de koning droevig. Deze eenvoudige woorden zegden ons duidelijk hoezeer die oude Maori aan ons gehecht was en hooveel leed ons afscheid hem berekende.

Een half uur later wierp een destroyer, die de vlag van de Australische Oorlogsmarine in droeg, de ankers op enkele knopen van Hono Roeroe. De zeebries droeg het geknars van de kettingen door de kluisgaten tot bij ons en wij dachten dat ons hart uit onze borst zou springen van blijdschap. In mijn ogen kan er geen schip ter wereld zo mooi zijn als die kleine torpedojager in z'n grijze oorlogskleur en z'n silhouet van 'zeehazewind' in zijn en duidelijk tegen de tropenhemel afgetekend.

De zeeui werden door ons op luid gejuich onthaald...



Een sloep werd in zee gelaten en stevende in onze richting. Met behulp van onze sema-phor seiden wij aan de bemanning de West-kust aan te doen en aldus de klippen te vermijden. Ik geloof dat we nooit in ons leven zo gelopen hebben als die keer. We hielden van de Oost naar de Westkust, dwars over het eiland, om vóór de sloep ter plaatse te zijn. Daelsmans was ondanks zijn leeftijd niet de laatste!

Niet zonder ontroering las ik de woorden 'H.M.S. Adelaide' op de voorsteven van de sloep geschilderd. Het was de naam van een der voornaamste steden van Australië en ook

de naam van m'n lieve moeder. Het was niet alsof ik haar reeds, gansheen mocht. De zeeui werden door ons op luid gejuich onthaald. Wij diepten af ons Engels op om hen ons avontuur te kunnen vertellen en ze deelden sigaretten en chocolade uit. Het was bij die gelegenheid dat ik m'n eerste glas whisky ledigde. Die drank leek me sterk doch, opgewonden als we waren, hadden we zelfs vloeibaar lood kunnen drinken.

De assistent officier, die de sloep bestuurde, zei ons dat hij naar het schip terug moest keren om de kommandant te vragen of we meekonden. De 'Adelaide' had als opdracht enkele Duitse kapers, die de Zuidelijke Zeeën afschuiden, onschadelijk te maken. De beruchte van allen, de 'Emden', was nabij de Cocos-eilanden geteld. Indien we niet konden opgepikt worden, zou men onze aanwezigheid op Hono Roeroe in ieder geval aan een ander geallieerd vaartuig meedelen.

Zonder zelfs de terugkeer van de sloep af te wachten, begonnen wij met koortsachtige haast onze bagage te maken. Om de waarheid te zeggen, het was niet veel meer. Van ons lijnen en de burgerpakjes bleef niets meer over, doch ieder van ons had souvenirs en geschenken van de Maori's in te pakken. Deze laatste bekenden onze voorbereidingen heel triest. We begrepen dat onze vreugde haast een verraad aan hun vriendschap was. Om hen te troosten deelden we het materieel uit dat we voortaan konden missen. De koning en Mokini kregen ieder een boutje (geweer); onze bijlen, messen en andere gereedschappen gaven we aan zijn meest toegewijde onderdanen. Flik en Flok klompen zich aan m'n beenen vast alsof ze me smekten hen niet achter te laten. Ik wist echter, dat er op de oorlogsschepen van Zijne Majesteit geen dieren toegelaten waren. Hallooi!

Reeds van vier gaf de officier ons dat gehoren te kennen dat we aan boord mochten.

Heel de bevolking van Hono Roeroe stond op het strand. 'Ka kino', zeende de oude koning. Hij omhelste ons om de heur en zei:

— Talou auwe. Malou au. Hoe droevig. M'n vrienden gaan heen. Ik ben wanhopig.

Ook viel ons het afscheid van dat gastvrije eiland, dat voor ons een tweede vaderland was geworden, niet licht. Alle Maori's wilden onze handen of aangezicht nog eens aanraken alvorens we voor goed zouden verdwenen zijn.

Terwijl de witte sloep ons mee nam naar de 'Adelaide', zongen mannen, vrouwen en kinderen het vromste, Polynesiëse afscheid 'Aloha auwe' en wieden daarbij hun moule, gebronde lijven rhythmisch mee... Aloha auwe...

Vijf en dertig jaar zijn er sindsdien verlopen en ieder keer ik aan die ontroerende ogenblikken denk, heb ik hartzeer...

**Volgende week :
ONS LAATSTE AVONTUUR**



De Ontdekkingsreizen van ROALD AMUNDSEN

DOOR RAOUL AUGER NAAR HET BOEK VAN E. PEISSON

Met de « Italia » vloegen Nobilè en zijn vrienden naar de Noordpool. Op de terugweg werden ze door een storm neergesmet. De ontdekkingsreizigers werden op een ijschots gestingerd en hebben een S.O.S. uitgezonden...

De volgende dag sloot Amundsen zijn huisje te Brunnefjord. Dat was voor de laatste maal... Hij ging naar Oslo, want hij wou zijn vriend Nobilè hulp verlenen. Dit gebeurde op 10 juni 1928 en Amundsen was 56 jaar...



Hij was niet de enige die hoopte redding te kunnen bieden. De Italianen hadden een hulploot uitgezonden met honden en sleden, de piloot Madalena was met twee watervliegtuigen opgestegen om Nobilè te helpen en Riir Larsen had de plaats, waar de Italianen rondreven, reeds overvlogen. doch de mist was zo dicht, dat hij hen niet had kunnen zien...



De grote Russische ijsbrekers, « Krassine » en « Malygine » waren, geleid door de piloot Tchouknowsky, de haven uitgelopen in de hoop de ontdekkingsreizigers te kunnen oppikken...

Frankrijk bezorgde Amundsen een watervliegtuig « Le Latham 020 » uitgerust met twee motoren van 500 pk., met een actieradius van 5.000 km., ge-

piloteerd door Guilbaud en Cuverville en bijgestaan door Brazy en Vallette...



Het steeg op te Le Havre, nam Amundsen en Dietrichson te Bergen aan boord en verliet Tromsø op 18 juni...



Het was in diezelfde kleine haven dat Amundsen ingescheept was als matroos op een zeehondenjager, later als kapitein van de « Gjøa » en de « Maud ». Jonge vrouwen kwamen hem bloemen aanbieden. Amundsen vertrok voor z'n laatste reis...



oen de schroeven reeds raaiden werd er nog vlug een foto van Amundsen genomen. Ze is niet erg duidelijk; men kan er zijn trekken niet meer op onderscheiden, doch ziet slechts de omtrek van zijn zeearendsprofiel en zijn krachtige gestalte...



Het was 18 u. toen het watervliegtuig opsteeg en langzaam uit het gezicht verdween...

De «Latham» vloog in de richting van de Koningsbaai en drie uren bleef radio Tromsø in verbinding met het watervliegtuig. Dan haperte er iets aan de electriciteit en toen de radio in orde was hoorde men van de «Latham» niets meer...



Men vond dat vreemd, onrustwekkend zelfs en dadelijk werden alle radiostations gelaarmerd. Het Noors schip «Michaël Sars», Aalesund en het Bereneiland, gelegen tussen Tromsø en de Koningsbaai, zonden het ene sein na het andere, doch de «Latham» bleef zwijgen...



Millioenen mensen wachtten op nieuws over Amundsen en Nobile. Op zekere dag meldten de kranten dat men een vleugel van het watervliegtuig gevonden had...



DERNIÈRES NOUVELLES



Op 20 Juni kreeg Maddalena de groep van Nobile in het gezicht en op 23 Juni kon Lundborg Nobile met gebroken been opspikken... Twee dagen nadien wou Lundborg zijn heldhaftig staaltje herhalen, doch zijn toestel brak...



Op 13 Juli kon de «Krassine» Zappi en Mariano redden en de volgende dag de overige schipbreukelingen...



Malmgreen, die ondanks zijn kwetsuur getracht had het vasteland te bereiken, was onderweg bezweken van uitputting en koude...



Waar waren Amundsen, Dietrichson, Guitband, de Cuverville en Valette? Men had reeds lang de hoop opgegeven hen nog in de lucht aan te treffen; hun vrienden speurden de zee af en keken in het doorschijnende water, in de hoop een lichaam of een stuk van het vliegtuig aan te treffen... Helaas, tevergeefs! Nooit vond men van Amundsen of zijn vrienden iets weer... Zij zijn als bel-den de legende ingegaan...

EINDE

EEN GEIT ZET DE BOEL OP STELTEN

(VERVOLG EN SLOT.)

Dat was het beslissend ogenblik. De judospecialist kon Doortje na een korte worsteling overmeesteren en langs alle kanten hoorde men het geklik van de fototoestellen van de samengestroomde reporters.

Een twaalfjarige jonger kwam toen hijgend naar voren en wierp zich om de hals van Doortje.

— Haha, dat dier is van jouw? vroeg een heer met streng gezicht.

— Ja, mijnheer. Wel, jongen, we zullen de rekening aan je vader zenden, want dat beest heeft hier zeker voor tien duizend francs stukken gemaakt!

EEN GEIT ZAAIT PANIEK IN DE STAD...

EEN HELDHAFTIGE JONGEMAN OVERMEESTERDE EEN DOLLE GEIT...

HELSE ACHTERVOLGING IN EEN GROOTWARENHUIS...

Wie de krant opensloeg zag al dadelijk het fotogenieke, triomfanteleke geitje, dat de reporters ondeugend aankleek en de titels die in koeienleiders haar avonturen verkonigden. Pieter las de versienag door zijn tranen heen en



vergat de rammeling die hij gekregen had er haast bij. Jullie kunnen wel raden hoe z'n vader het nieuws opgenomen had.

VOOR MEER DAN TIEN DUIZEND FRANC'S SCHADE!

De bel rinkelde en Pieter's zuster meldde opgewonden de aankomst van een dikke mijnheer, die de eigenaar van Doortje wou spreken.

De mijnheer kwam binnen, hij zag er streng uit, was streng in het grijs gekleed en zeer geslepen waar het om zaken ging. Hij liet niemand de tijd een woord te zeggen.

— Mijnheer, de geit van uw zoon berokkende onze firma voor dertien duizend francs schade en ik ben er u dankbaar om.

— 2222

— Ja, want ze maakte een schitterende reclame. Hadden wij deze publiciteit moeten betalen, zou ze ons ten minste honderdduizend francs gekost hebben. Ik kwam u dus vragen of we de geit niet kunnen kopen of huren om ze in de uitstalramen van al onze bijhuizen aan het publiek te tonen. U wilt ze niet verkopen? U wilt ze ons mis-

schien wel verhuren tegen tien duizend francs per maand?

En zo gebeurde het. Twee dagen later kon men in de bladen de volgende slogan lezen:

ZELFS GEITEN KOMEN HUN VOORRAAD IN ONZE VOEDINGSAFDELING INSLAAN. BEWONDER DEZE KLANT IN ONZE UITSTALRAMEN...

Ja, zo maakte Doortje geschiedenis. Ze vond het erg plezierig en Pieter is er rijk mee geworden. Naar het schijnt is Doortje thans naar Hollywood vertrokken om de hoofdrol in een fantastische film te spelen. Men denkt er ernstig aan haar de «OSCAR» als beste actrice van het jaar te verlenen. Maar, dit laatste bericht is wellicht niet juist.



DE KUIFJE'S BON

- Deze week zonden zeven en twintig verzamelaars hun punten zonder NAAM of ADRES!
- Hun pakjes blijven dus liggen...
- Wanneer je ons bons stuurt, schrijf dan OP of IN de omslag welk geschenk je wenst!

De KUIFJE's BON staat op de producten van de volgende firma's:

De chocolade en pralines, de biscuits, de toffees

VICTORIA

De margarines

INA

Het broodmeersel

CHOCOSWEET

De toiletzeep

KUIFJE

De huishoudzeep

PALMEX

De tafeltie

PRINCE

van

PALMAFINA

De Amerikaanse

FRANCO-SUISSE

De beschuiten

HEUDEBERT

De confituren, de fruitsiroop, de diepgekoelde groenten en vruchten

FRIMA

van

MATERNE

De deegwaren

TOSELLI

De siroepen

PROSMANS

en

PRINCE DE LIEGE

Het tafeltie

PILSBERG

van

VANDENHEUVEL

Het weekblad

KUIFJE

DEZE GESCHENKEN WACHTEN OP JULLIE!

Punten

1. Prentjes van REINAERT DE VOS, vijf reeksen: 1-40, 41-80, 81-120, 121-160, 161-196. **Per reeks 50**
2. Prentkaarten KUIFJE, twee reeksen. **Per reeks 70**
3. Schrijfpapier KUIFJE **80**
4. KUIFJE's wimpel **100**
5. Chromo's KUIFJE van de collectie « ZIEN EN WETEN »: Vliegtuigen, reeks 1; Luchtschepen, reeks 1; Spoorwegen, reeks 1 (reeksen van zes chromo's 14x20 cm.) **Per reeks 125**
6. Portefeuille KUIFJE in cuiroléine met KUIFJE als versiering **200**
7. Bloc-notes KUIFJE in een étui passend bij de portefeuille ... **250**
8. Reserve-bloc **50**
9. KUIFJE's puzzel **350**

N. B. — Er bestaan geen andere geschenken dan deze van bovenstaande lijst.



DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

Lambik woonde over de vledermuisgechiedenis niets meer buiten, doch Willy haalde groot nieuws...

Verdorie, ik geloof dat je een interessante ontdekking gedaan hebt, Wieke!



tijdens het beleg van de Brusselse gemeentenaren de schat van zijnen heer ende vader in een geheime ende onbekende schatkamer van het slot. Hij stierf ende overleed zonder het geheim te kunnen verkonden ende men segt alleen, dat de schat verborgen is...
Langs hoger dan de kroon...
maar lager dan de trone...

Zo, zo een schat! Er gaat me een licht op! Dat paniekzaaien met die vledermuis-historie zou wel eens het werk kunnen zijn van schattenzoekers, die vrij spel willen hebben...



DRR RRRING

Hier is de vledermuis!

Wel, wel, wel, wie we daar hebben! Ik...hm...



Hallo! Ja, hier Lambik... Hoe gaat het, ouwe jongen? De zaken... de gezondheid... alleu goed? Het is al lang geleden dat ik je nog gezien heb... maar... hm... a propoos... met wie spreek ik?



Hemel! De vledermuis!



Kom er niet bij, je kunt nooit weten!



Hallo!

Blijf hier, ik ga me daar even mee bezig houden!



Ik zal gewapenderhand nader bluijen en die kerel een buwassing bezorgen!



Handen op, alle donderende donders! Blijf aan het apparaat, ik laat je dadelijk aanhouden! Bij de geringste beweging schiet ik!



Doe niet idioot! Luister... je bent in het bezit van een perkament... Kom het dadelijk voor de kaartelpoort onderen steen leggen... of ik kom het zelf, binnen de vier en twintig uur, bij je thuis halen!



Hallo!

(Wordt voortgezet.)

DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

Na de vergadering in het kantoor van Baxter, vraagt de kapitein aan Kuifje of hij niet vreemde bemerkt aan de houding van Zonnebloem...

Alle donderende donders!
En dat alles om dat fenomeen van een Zonnebloem te bekijken! Duizend bommen en granaten!



En waarom bekeek je dit fenomeen?



Wel, merk je het nu?... Hij is niet meer doof! Hij hoort zoals jij en ik!



Eerst en vooral, ik ben nooit doof geweest! Ik was eenvoudig een beetje hardhorig... Voor de reis naar de maan wil ik de inlichtingen van de radio echter perfect horen en daarom heb ik me dit klein hoorapparaat aangeschaft!



Had je dat niet vroeger kunnen zeggen? Dat zou me de ontmoeting met die deur hebben bespaard, drommels nog toe!... Hier laat men de deuren altijd openstaan... dat is een echte manie!



Kun je ze dan niet dichttrekken zoals iedereen... neen?



Duizend bommen en granaten! Wie amuseerde er zich mee die deur opnieuw dicht te slaan? Men kon zeker niet wachten tot ik buiten was?



Bommen en granaten, ik vergat m'n pijp op te rapen!



Hu goed! Ze hebben natuurlijk weer vergeeten die deur toe te doen! Heeft waas achting geen geluk, die arme kapitein!



Honderdduizend bommen en granaten, doe je het met opzet, ja of neen?



Men zou werkelijk geloven dat het met opzet gedaan wordt! Ha, daar is m'n pijp! Gelukkig is ze niet gebroken!



Meer dan ooit! Je wilt misschien niet, dat ik nog een eitje te pellen heb met Kuifje!

Wordt voortgezet.

KLEINE LUCHTVAARTKRONIEK

**2.000 KM. PER UUR
24.000 METER HOOG !**



DIT metalen monster met de dreigende ram is de beroemde SKYROCKET, waarmee de Amerikaanse piloot Bill Bridgman, op de basis van Muroc in Californië, tijdens zijn zeven en zestigste proefvlucht, alle records snelheid en hoogte heeft gebroken. Hij bereikte de fantastische snelheid van 2.000 km. per uur en steeg daarbij tot op een hoogte van 24.000 meter !

De SKYROCKET steeg op van een superforteresse, die het toestel tot op een hoogte van 11.000 meter gevoerd had. De SKYROCKET had slechts tien seconden nodig om de « geluidswand » te bereiken en verbruikte hiervoor vier raketten. Daarna schoot het toestel in een hoek van 60°, dat is dus bijna vertikaal, omhoog en vloog dan met een snelheid van 2.000 km. per uur.

Drie minuten vlucht volstonden om drie ton brandstof te verteren; dat is ook een record. In lange glijvlucht daalde Bridgman en gebruikte hiervoor zijn reactiemotoren niet meer.

STRAALVLIEGTUIGEN LEERT MEN OP DE GROND BESTUREN

JULIE weten dat de straalvliegtuigen een snelheid van 1.000 km bereiken wat, in vergelijking met de gewone, oudere schroefvliegtuigen, aan een wonder gelijkt. Men heeft lange tijd aangenomen, dat men de piloten langzaam en stelselmatig aan de grote snelheden moest wennen. Men veranderde echter van mening en thans krijgen de piloten dadelijk de volle dosis te verteren. Wanneer ze kunst en hoog in de lucht uit te voeren, wordt dit gezet. Hoe? Zonder overgang moeten ze een snelheid die dicht bij de geluidsgrens ligt doorslaan? Neen, niet helemaal. Alvorens zijn kunst en hoog in de lucht te voeren, wordt de piloot geïnfund op de grond. De instructeur plaatst de piloot in een toestel dat gelijkt op de stuurhut van een moderne straaljager. Voor een groot dashboard en onder een glazen koepel zet de piloot zich in 'n zetel en vraagt zijn bemiddeld met een beetje angst al wat er hem gaat overkomen? De instructeur drukt op enkele van die toverknoppen en... daar gaat ie! Op de grond ondergaat de jonge piloot nu alle gewaarwordingen van het stijgen, het dalen, het zwenken, het opvoeren van de snelheid tot de uiterste grens, en maakt kennis met het zwarte en het rode doek. De piloot krijgt ook al de kleine ongelukken die hem eventueel in de lucht zouden overkomen op te knappen: moeilijkheden met de benzinepomp, het aanzetten van ijs op de vleugels enz., enz. Niet alsof hij werkelijk op een hoogte van 10.000 meter zou vliegen, moet de piloot hier tonen hoe hij zou reageren indien de ontsnapingsbus van zijn vliegtuig plotseling zou branden, indien de motoren eensklaps dienst weigerden, indien zijn landingsgestel zou geblokkeerd zijn, enz. De jonge piloot verliest heel dikwijls het hoofd, wat niet te verwonderen is. Gelukkig is er de « Vinger van de Voorzichtigheid », een druk op de knop. Hiermee kan de instructeur al de moeilijkheden van zijn leerling op slag wegweten.



WANNEER ER EEN VENSTER BREEKT.

LAATST kon men in de kranten lezen dat Aga Khan van Cannes naar Parijs werd gevoerd in een hut onder « hoogdruk ». Wat betekent dat nu weer? Het is een heel vernuftige uitvinding die toelaat aan hoord van een vliegtuig dat 12.000 meter hoog vlieg een luchtdruk te doen heersen die overeen komt met de luchtdruk heersend op een hoogte van 2.000 meter en waartegen bijna alle mensen bestand zijn.

Voor Aga Khan heeft men het systeem nu nog wat verbeterd. Hij is niet meer van de jongsten en verdraagt een hoogte van 2.000 meter niet. Men regelde het daar om zo, dat er in zijn kalfje een drukking, heerst gelijk aan deze op een hoogte van 6000 meter.

De « Camel » vliegt 13.000 meter boven de grond, onnodig jallie te vertellen dat wanneer er hier een venster breekt al er deur ingedrukt wordt, dit een ramp betekent! Het is ook om deze reden dat a de deuren van een vliegtuig naar binnen open gaan. De zuurstofmaskers liggen ook steeds bij de hand voor het geval er een passagier bleek en groen zou worden.

WAARAAN HERKENT MEN DIE VOGELS ?

ENKELE GROTE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN				
1	AIR FRANCE	185 000 km	113 vliegt	
2	B.O.A.C. (G.-B.)	160 000 km	100 vliegt	
3	B.E.A.C. (G.-B.)	22 000 km	96 vliegt	
4	K.L.M. (Holland)	146 000 km	79 vliegt	
5	S.A.S. (Scandinavie)	145 000 km	76 vliegt	
6	SAERNA (Belgie)	60 000 km	60 vliegt	
7	SWISSAIR (Zwitseri)	35 000 km	28 vliegt	
8	T.C.A. (Canada)	32 000 km	47 vliegt	
9	Q.E.A. (Australie)	53 000 km	43 vliegt	
10	PANAIR DO BRASIL	83 000 km	26 vliegt	
11	A.A.L. (U.S.A.)	17 500 km	147 vliegt	
12	P.A.A. (U.S.A.)	90 000 km	177 vliegt	
13	T.W.A. (U.S.A.)	43 000 km	145 vliegt	
14	U.A.L. (U.S.A.)	24 400 km	135 vliegt	
15	E.A.L. (U.S.A.)	15 700 km	91 vliegt	

Wat betekenen deze afkortingen? 1. B.O.A.C. British Overseas Airways Corporation. 2. B.E.A.C. British European Airways Corporation. 3. K.L.M. Koninklijke Luchtvaart Maatschappij. 4. S.A.S. Scandinavian Air System. 5. T.C.A. Trans Canada Airlines. 6. Q.E.A. Quantas Empire Airways. 7. A.A.L. American Air Lines. 8. P.A.A. Pan American World Air. 9. T.W.A. Trans World Airlines. 10. U.A.L. United Air Lines. 11. E.A.L. Eastern Air Lines.



Lowest liet zijn eigen petroleumreservoir in de vlammen opgaan. De brandende vloer stortte neer op Oil City. Huizen brandden neer en er vielen ook slachtoffers.

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN F. CRAENHALS



Doden, dat is wat de rivaliteit tussen Ben en Lowest ons oplevert!



Zullen we wachten tot ze Oil City helemaal vernietigen? Dat is misschien iets voor morgen. Hij denkt immers dat hij alles doen mag omdat hij ons enkele machines gaf!



Achter het raam kijken Lowest en Armando naar de woedende menigte...

— Zie je wel! Het kostte me veel doch ditmaal zal ik van die ezelkop goed en wel verlost zijn!



Ben is een brandstichter. Hij is een gek die zelfs niet aarzelt een moord te plegen om zijn doel te bereiken! Maar wacht, ik zal hem vinden!



De woedende mensen slikken alles en marsjeren naar de blokhut van Ben. Ze verwensen en vervloeken hem.

Dood aan Ben!

Oerechtigheid!

Dat zal hij betalen!

Wraak!... Wraak!

Ha, die schijnhelligaard!



Wat willen jullie doen? Waar trekken jullie heen?



Hahaha! Waarheen? Naar de put 32 om Ben op te knopen!



Jullie zijn gek! Oom Ben zou nooit zoiets doen...



Ha, het is je oom? Scheer je weg of.



Ik moet oom Ben verwittigen, maar hoe? Vooruit maar, ik heb niet te kiezen...



Halt! Halt! Die jongen is er met m'n paard vandoor!



Ik zal een omweg maken, want als ze me zien zijn ze tot alles in staat...

(Wordt voortgezet)



TEKSTEN EN TEKENINGEN

David Balfour, die door zijn oom met geweld op de « Covenant » werd ingescheept, heeft met Alan Breck, aanhanger van de Staarts, vriendschap gesloten. Samen boden ze weerstand aan de vollallige bemanning, die de Jacobiet overboord wou gooien...

VAN JACQUES LAUDY



(Wordt voortgezet.)



De Leie is zeker en vast de rivier die na de Scheide onze kunstenaars het meest geïnspireerd heeft. Guido Gezelle heeft ze bezongen en ontelbare Vlaamse schilders hebben haar in alle seizoenen verbeeld. Langs haar kronkelende loep hebben zich talrijke kunstenaars gevestigd: de hebt waarschijnlijk reeds horen spreken van de schildersschool van Sint-Martens-Lathem, met Gustaaf van de Woestijne (de broer van de dichter Karol van de Woestijne), de Saedeleer, Georges Minne, Constant Permeke en Servaes, allen kunstenaars met internationale faam. Naast Sint-Martens-Lathem ligt daar Deurle, waar Cyriel Buysse woonde en Gustaaf De Smet. Thans verblijven er nog verschillende schilders en schrijvers: Gaston Martens, Leon de Smet, de broer van Gustaaf die er begraven ligt onder een grafsteen die Permeke voor hem gemaakt heeft, en Albert Claeys.



EEN PRACHTIGE MEISJESKOP

ALBERT CLAEYS woont daar langs die singerende dorpsstraat, de uitverkoren wandeling van talloze Gentenaars en kunstliefhebbers. Hij woont er sinds 1932. Wanneer je zijn atelier wil bezoeken wordt je steeds goed ontvangen. Hij liet ons al zijn schilderijen zien: enkele portretten en een prachtige collectie landschappen in weidg zachte bruin-groene tinten gehouden. Wanneer je die doeken bewondert begrijp je dat de musa van Antwerpen, Luik, Leuven en Gent en zelfs die van Buenos Aires zijn schilderijen aankochten als representatief voor het Lelelandschap en als werk van de bovenste plank. Niet alleen in eigen land heeft hij naam gemaakt als Leieschilder, ook in het buitenland staat hij bekend als een van onze beste schilders. Hij exposeerde in 1930 te Parijs, in Duitsland, in 1937 te Stockholm, en in 1939 te Den Haag. Ter voorlichting van onze lezers die er van dromen schilder te worden, hebben we hem de gebruikelijke vragen gesteld over zijn « curriculum vitae ».

Ik ben spijtig genoeg reeds in 1889 geboren, verklaarde Albert Claeys, te Eke aan de Schelde, waar ik ook naar de lagere school liep. College heb ik gelopen te Deinze en daarna werd ik student in decoratieve kunsten aan de Gentse Academie waar ik meester Delvin en baron Minne als leraren had. Voor ik me hier in Deurle gevestigd heb, woonde ik in de Vlaamse Ardennen, te Mulem bij Oudenaarde. Ik ben thans leraar aan de Stadsacademie van Aalst. Schilderen is mijn lang leven en uit Deurle ga ik nooit meer weg. Dat begrijpen we, want het Lelelandschap is arcadisch, en een schitterende inspiratiebron voor Albert Claeys.



EEN HOEKE IN HET ATELIER VAN DE MEESTER

OP BEZOEK BIJ DE SCHILDER CLAEYS TE DEURLE



Vergelijk de foto die we van de kunstenaar in zijn atelier genomen hebben eens met zijn zelfportret hieronder. Al is de gezichtshoek niet helemaal dezelfde, toch is de gelijkenis tussen zelfportret en foto opvallend.



Tekst en foto's :
Johan de BRABANDER

De blanken, die de kolonie van
Haiti besturen, hebben gewet-
erd de negers de vrijheid te
schenken. Eustache is naar
Saint-Gervais gereden om de
sochtter van zijn meester te
halen...

CESTANE IN SAN DOMINGO



TEKENINGEN VAN

CAPRIOLI



De avond van dezelfde dag was Saint-Ser-
vais nog slechts een rokende puinhoop.
Het dorp was het slagveld geworden van
de bloedige strijd tussen blanken en zwar-
ten en het huis van Elizabeth brandde
nog...



Bij het vallen van de avond stapten twee
negers door de stad. Ze trokken ieder een
paard.



— Waar gaan jullie heen? Wat vervoer-
ren julle? vroeg Juanito die plotseling ver-
scheen...
— Wij vervoeren een matras en linnen-
goed, gestolen bij de blanken, antwoorde
een neger met een verband om z'n hoofd.



— Heb je niet een matroos en twee vrou-
wen gezien?
— Neen, antwoorde de andere neger, wij
hebben niemand gezien.



De rebel wendde de teugel en stoot in
galop weg.
— We zijn mooi ontsnapt!
— St. St. St. Zwig liever en stap wat
vlugger.



Op het kleine
strand van de
baai stopten ze
en zetten hun
vracht op de
grond... Onder
het linnengoed
waren twee vrou-
wen verborgen!
— Vlucht! Vlucht!
Ik zal me pas
gerust voelen
wanneer we aan
boord van de
« Jeanne » zijn,
zei de neger met
het omwonden
hoofd.
Een kano lag bij
de oever ge-
meerd.



De negers brachten de jonge vrouwen aan
boord en begonnen zo stil mogelijk te
roeien...



Enkele ogenblikken later...



Een lange, magere gestalte verscheen op de
brug van de « Jeanne ». De man hield een
zwaar pistool in de hand en schreeuwde:
— Achteruit! Achteruit of ik schiet!

(Wordt voortgezet.)

DE RING VAN GIBIL

Henk en zijn gezellen konden uit de gevangenschap vluchten. Luhama brengt hen naar de tempel van Entil Ea, waar ook Elemir hen eindelijk de woorden van het geheimzinnige meisje vertaalt...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

José Palacio leeft nog? Z'n manuscript dateerde van de 18^e eeuw!



Laten we elkaar goed verstaan. Ik bedoelde alleen, dat José Palacio nog leeft in de persoon van Luhama. We vroegen ons gisteren af waarom ze je in de zaal liet begrijpen, de ware reden van onze komst niet te verklappen? Ze deed het omdat ze de Ring van Gibil aan je hand gezien had!

Te Pasjoeten worden tradities, gebruiken en ook geheimen van generatie tot generatie overgeleverd. In de familie van Luhama kent men sedert heel lang de legende als zou er eens een kind terug naar de verre landen over de zee keren. Dat kind zou geholpen worden door de persoon die de Ring van Gibil draagt...



Ik begrijp niet waarom...

Laat me toch uitspreken!



Ziehier wat ik veronderstel: José Palacio y Salverria werd door een storm op dit eiland geworpen en men heeft hem, ik weet niet waarom, als burger opgenomen. Hij stichtte een familie en op het einde van zijn leven, kreeg hij heimwee naar zijn vaderland. Hij was toen te oud om nog aan een ontvluchting te denken, doch vertelde aan zijn nakomelingen over zijn ver en geliefd vaderland...



Het verhaal van zijn wonderlijke avonturen vertrouwde hij toe aan 'n perkament, stak het mel de ring in een fles en vertrouwde deze aan de zee toe. Hij wenste daarbij, dat hij die de ring vond, naar Pasjoeten zou komen om de oudste van zijn afstammelingen terug te voeren naar zijn geboorteland...



Maar het perkament heeft twee eeuwen in zee gewaait!

Heel juist. En gedurende twee eeuwen vertellen de afstammelingen van José Palacio aan elkaar de legende van het manuscript, de ring en de reuder die van over zee zal komen. In de schoot van hun familie spreken zij ook nog de taal van hun stamvaders...



Je begrijpt nu de ontroering van Luhama toen ze de ring aan je hand zag! Zij was het die met ons zou meegaan over zee. Wij waren echter tot de proeve van het Vuur, het Water en de Aarde, dus praktisch ter dood veroordeeld en dus zou het onmogelijk zijn. Luhama profiteerde van de voorrechten die zij als priesters en dienaars van Ishtar geniet om ons te verlossen. En daar zijn we nu!



Ja, nu zijn we hier, maar dat helpt ons geen zier! Zou je nu de hebben!

Hou je mond! We leven nog en dat is héél veel! Zonder Luhama Rode Mijter op je kop



De Rode Mijter?

Ja, een soort van ijzeren ketel, die men gloeiend rood stoekt en je dan met een plechtig, ritueel gebaar op je hoofd schroeft!



De kapitein heeft geen sterke zenuwen, dat is een feit!



Luhama heeft me nog heel wat meer wonderlijke dingen medegedeeld, doch dit volstaat voorlopig. In deze tempel bevindt er zich een geheime gang die uitgaat in de grotten waar wij de « El Nalashi » geïsten hebben...



LUISTER!



(Wordt voortgezet.)

Rendez-vous in de lucht

Ik weet dat honderden Kuifjesvrienden op die zonnige dag te Melsbroek geweest zijn om er het grootste vliegfeest bij te wonen dat ooit in ons land plaats greep.

Hoe ik dat weet? Heel eenvoudig omdat ik er enorm veel gezien heb en omdat ik destijds zo goed heb kunnen vaststellen dat de Kuifjeslezers grote luchtvaartenthousiasten zijn.

Zo dacht ik dan, misschien zal het onze vrienden interesseren wat meer bijzonderheden te vernemen over de voornaamste toestellen die op die meeting de mooiste arabesken in de lucht tekenden. Het was een meeting waar kunst, vaardigheid en zelfbeheersing met elkaar wedijveren.

HET begon met een schouwspel dat deed denken aan «die goeie ouwe tijd». Want daar kwamen stipt te drie uur veertien tweedekkers met een slakkengange-rijke aangevlogen, met de nationale vlag van de veertien landen die deel namen aan het vliegfeest.

Het doet enigszins gek aan, zo'n «oudmodische» toestellen te zien, wanneer je komt kijken naar straaljagers... Pas zijn die veertien Stampe-Verlongen S.V.4 voorbij (wat met hun poeve 175 km. per uur een hele tijd duurde), of daar start... een andere Stampe S.V.4, bovenvleugel rood, ondervleugel zwart en gele

roep. Het is kapitein Smets, leraar aan de vliegschool van Koksijde die aan boord van zijn lesvliegtuig door zijn weergaloze kunst de toeschouwers in vervoering brengt. De acrobatie met die tweedekker was voor mij de kunstacrobatie van het zuiverste karakter, het was «oogstrelende kunst», de andere nummers waren «ontzagwekkende vaardigheid».

Voel je 't verschil? Even de kenmerken van het lesvliegtuig S.V.4: spanwijdte 8 m., lengte 7,8 m., motorverm. 130 P.K., startgew. 780 kg., kruissnelheid 157 km/u.

Voor de grap geef ik je hierna de kenmerken van de Boeing B.22 Superfortress, die eveneens van de partij was: spanwijdte 43,1 m., lengte 30,2 m., motorverm. 4 x 2.200 P.K., startgew. 55.000 kg., max. snelh. 560 km/u.

Na de S.V.4 kwam de Spit 14 (Spitfire) bestuurd door de kapitein-vlieger de Maere, en daarna kwam de eerste straaljager, de Fokker S.14, een side-by-side oefentoestel van Nederlandse constructie, bestuurd door de vermaarde Oerd Sonderman — particulier piloot van prins Bernhard en chef-vlieger van de Fokkerfabrieken. Ik herinner me het vliegfeest van Deurne vorig jaar, waar Sonderman fantastische dingen uithaalde met de S.11. Dit jaar was het nog sterker. Die mense Sonderman steeg bijna loodrecht de hoogte in, en toen hij vond dat het al welletjes was, bleef hij net wat ter plaatse hangen, alsof hij was, hij draaide een kwarttoer om z'n as en vertrok alsof er niks gebeurde, was even voor zijn hoofd laat het Bravo, meneer Sonderman!

En ook een bravo voor kapitein-vlieger Bodart die naar mijn mening, de titel van «kampioen van de Meteor» verdient. Wat hij daar met z'n Meteor IV uithaalde, was om je kippenveles te doen krijgen.

Onder foto nummer 4, zien we dan de straaljager Sabre F.86, bestuurd door kapitein-vlieger Kelly van de Royal Canadian Air Force, die met z'n toestel de muur van het geluid overschreed.

Zachtjes bij wijze van inlichting enkele details over dat toestel: spanw. 11,3 m., lengte 11,45 m., motor 2.360 kg. stuwkracht, startgew. 7.500 kg., max. snelheid 1.070 km/u.

En er volgden steeds maar nieuwe modellen, allen straalvliegtuigen. De Supermarine Swift, bestuurd door David Morgan die liefst van Londen naar Brussel kwam in 18'3", d.i. tegen een gem. snelh. van 1.071 km/u.

Was de Swift indrukwekkend door zijn snelheid, de Hawker Hunter, die er op volgde, was het door zijn tijd. Het was het rasechte, het edelste koerspaard tussen zoveel andere snelle sprinters!

Laat ik je nog iets vertellen over de groepsvluchten. Na een paar mooie nummers door vier Meteors, geleid door kapitein-vlieger Bladt, komen de Havilland «Vampire» te voorschijn, Engelse, Franse en Italiaanse (zie foto 1). Deze straaljager met z'n dubbele romp heeft volgende kenmerken

spanwijdte 11,6 m., lengte 9,4 m., motor 1.420 kg. stuwkr., startgew. 4.800 kg., max. snelh. 855 km/u.

Toen, ja, toen kwamen de grootmeesters van de formatievucht, de Amerikaanse «Skyblazers». Ik had deze ook gezien vorig jaar te Deurne aan boord van hun Lockheed «Shooting Star». Deze keer vloegen ze met de Republic F.94 Thunderjet.

De foto's 2 en 3 zijn geen vervalste foto's: zo vloegen ze, je zou gezworen hebben dat ze aan elkaar geplakt waren.

De toestellen die na hen evolueerden, de English Electric Canberra, 'n mooggestroomlijnde straalmotorenwerper, het dèfilé met de honderden toestellen, en zelfs de exhibitie met de dappere Belgische valschermpringers, dat alles kon de diepe indruk die de Skyblazers op het publiek gemaakt hadden, niet weg-jijfieren.

't Vliegfeest van Melsbroek mag het grootste genoemd worden die we tot hertoe in ons land te zien kregen.

Peter GONIO.



DE POSTILJON

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

REDACTIE - ADMINISTRATIE EN PUBLICITEIT : LOMBARDSTRAAT, 24, BRUSSEL

HUISBAAS SCHENKT HUIS AAN ZIJN HUURDER



met zegt : een eigen huis ? Dan mag ik de herstellingen betalen en nog de eigendomsbelastingen op de koop toe !

DENK nu maar niet dat het 'nuur menslievendheid' was dat de huurder de woning cadeau kreeg, neen, de huisbaas werd voortdurend en terecht verzocht om de oude woning te herstellen. Op de duur vond de eigenaar dat al die herstellingen hem veel te kostelijk kwamen en dat het sop de kool niet waard was. Hij vond er dan niets beter op dan 't huis zonder meer aan zijn lastige huurder te schenken. We weten niet of de huurder het geschenk aanvaard heeft. Want wie weet of deze nu

Als twee druppels water

MARK TWAIN ontving gedurende zijn leven een groot aantal foto's van mensen die beweerden op hem te gelijken. Een van deze foto's geleek inderdaad sprekend op de grote schrijver, die 't volgende antwoordde : « Ik ben u zeer erkentelijk voor het zenden van uw foto. Naar mijn mening bent u inderdaad de man die het meest op mij gelijkt. Ik ben er van overtuigd dat ik, «anneer u hier voor mij in een lege kader stond, me zou kunnen scheren door uw gezicht te bekijken...»

EEN JONGEN VINDT DE RING VAN MARY STUART

EEN dertienjarige Schot groef een kuil aan de voet van een boom en vond de verlovingring van Mary Stuart. Het is een gouden ring waarin de letters H. en M. gegrift werden. Van binnen staat de naam Henry Darnley en het jaartal 1565. Het juweel zal vele verzamelaars doen waterlaten !

De Amerikaanse munt wordt geslagen door een vrouw

WE hebben altijd gemeend dat de vrouwen meer uitgeven dan de mannen. Dat moet in de Verenigde Staten althans niet waar zijn, want daar heeft men een vrouw aan het hoofd van het instituut gesteld dat dollars maakt ! En naar het schijnt doet ze het beter dan al de mannen die voor haar deze functie bekleed hebben. Ze heeft reeds verschillende verbeteringen ingevoerd die enorme besparingen meegebracht hebben. Mevrouw Ross (ja zo heet ze werkelijk) heeft blijkbaar geen vertrouwen in de mannen, want ze heeft de twee voornaamste functies van haar munthof aan vrouwen toevertrouwd. Men mag dus wel zeggen dat in Amerika de vrouwen de beurs goed vasthouden.



PUBLICITEIT...

IN Halifax, Nova Scotia, adverteerde een warenhuis dat zij een zending prachtige horloges had aangekregen, die gegarandeerd 400 dagen zonder opwinden zouden lopen. Duur van de garantie : 1 jaar.

TWEE GENTENAARS veroveren het wereldrecord fietsen

BLANCKAERTS en Van Vynckt, twee Stropkens, hebben het wereldrecord fietsen op hun actief. Waren ze te Helsinki mischien ? Neen. Ze hebben hun « titel » in hun vaderstad veroverd.

Veertien Gentenaars hadden met verontwaardiging vernomen dat een Egyptenaar het wereldrecord fietsen had veroverd met een tijd van 76 uur. Dat mocht niet zijn ! De wereld zou eens weten dat Vlaanderen nog altijd het land van de wielrenners is ! Ze spraken af dat ze 't record zouden neerhalen. Donderdag in de week van de Gentse Feesten sprongen ze met drieën om negen uur 's morgens in het zadel en reden aan een gezapig tempo van 17 km. per uur rond het Sint-Pietersplein. De vrouwen en kinderen van de deelnemers bleven waken en zorgden voor aanmoedigingen en voeding. De Watersclub Sport na Arbeid pasteerde de onderneming. De burgemeester van Wetteren, kwam de mannen een bekeer beloven. Tijdens de tweede nacht moest een van de drie kampioenen het opgeven, maar zijn kameraden haalden het Egyptisch record neer met twee uur ! Ze bleven ononderbroken op hun fiets rond het plein rijden dag en nacht door... Op het laatste weliswaar maar aan 7 km. per uur, maar ze hielden het toch uit. Toen Blanckaert na 76 uur en 36 minuten van zijn fiets viel gaf van Vynckt het ook op, want ze hadden hun wereldrecord veroverd !

MEN BEKOMMT ZICH OM DE VOETEN VAN DE POSTBODE



DE Britse postbode hebben geluk ! Sedert tien maanden spelen 200 van hen profectionij door het dragen van kousen, die gedrukt werden in « gutta ». De witten kousen verslijten door dit procédé minder vlug en krimpen niet bij het wassen. Ze het experiment gelukt zullen alle kousfabrieken heel spoedig dit nieuw systeem toepassen. Maar zijn er geen beter middelen om de postbode uit de nood te helpen ? In Frankrijk zullen alle postbode van de buiten weldra fietsmotoren krijgen en deze, welke de ver afgelegene streken van briefwisseling voorzien, zouden zelfs een Citroën 2 PK. ontvangen. Wij zijn er van overtuigd dat, zo de postbode van alle landen mochten kiezen tussen nieuwe kousen en de reuk van olie en benzine ze niet lang zouden aarzelen !

ZIEHIER ONZE VRIEND TIBET'S JONGSTE MOP



Tibet bedelde een sigaret en kreeg er een op voorwaarde dat hij ons een mop zou tappen. (Je moet weten dat hij ze zo uit zijn mouw schudt.)



Ken je het verschil tussen een olifant van acht jaar en een dag van acht maanden ?



Neen ? Het is nachthans zo moeilijk niet, Zoek maar eens !



Wel : zeven jaar en vier maanden ! Haha !



Wie de vliegmeeting van Melsbroek bijwoonde, heeft daar deze vliegende vesting B 50 van dichtbij kunnen bekijken, iets wat men niet alle dagen kan !

1841

1904

STANLEY

Zijn eigenlijke naam was John Kowlands en hij werd te Wales, in Groot-Brittannië, geboren in 1841. Heel jong nog stond hij alleen in de wereld en het midden, waarin hij opgroeide en zijn opvoeding genoot, was alles behalve voorbeeldig. John was echter een eerlijke en dappere jongen en hij liet zich door niets van de weg, die hij gekozen had, afbrengen.

Toen ook zijn grootvader stierf, was John vier jaar en werd toevertrouwd aan de koster van een klein armoedig dorp in het Land van



Wales. Die koster was bijna altijd dronken en schepte er genoegen in de grizeligste spookgeschiedenissen op te dissen. Bevend luisterde John en kroop ten slotte in een hoek van schrik. Hij kreeg meer slagen dan eten en mocht een vriendelijk woord.

Op een wintermorgen van het jaar 1847 nam de zoon van de koster John bij de hand en leidde hem naar een hoog, vuil en somber gebouw; het tehuis Sint-Asaph waar gekken, grijsaards en verlaten kinderen werden



ondergebracht. Hij bleef zeven jaar in dit gevang, waar gekken en kinderen mishandeld werden.

Op zekere dag kreeg John van de bestuurder, James Francis, een schop in de maagstreek zodat hij op de grond viel. John was toen veertien jaar oud, hij sprong overeind, greep de knuppel die Francis in de hand hield en sloeg hem daarmee zo hard hij kon op het hoofd. James Francis viel bewusteloos en met de hulp van een vriend klau-



terde John over een muur en ontvluchtte de sombere gevangenis.

Eindelijk vrij! Juliette kunnen zich wel voorstellen hoe blij de jongen was. Hij was echter zo arm als Job, zwierf met een lege maag langs de dokken van de haven van Liverpool en werd door een kapitein als scheepsjongen aan boord genomen. Na 52 dagen waren ze in Nieuw-Orleans. John stapte opgeruimd, alhoewel doodarm, door de stad. Plotse-ling merkte hij een man die, tegen de deur



van een opslapplaats gereund, z'n krant las.

Mijnheer, hebt u geen baantje voor mij, vroeg John.

De onbekende bekeek de knaap, luisterde naar zijn levensverhaal, en had dadelijk veel sympathie voor hem. Dat was Mr. Stanley, een rijke handelaar. Hij nam John aan als zijn zoon en schonk hem z'n naam. Voor John begon een nieuw leven. Hij was vrij, mocht studeren en was gelukkig. Mr. Stanley stierf ech-



ter na twee jaar en liet geen testament na...

John liet zich verder Henry Stanley noemen. Zo stond de jonge Henry weer alleen en zonder dak. Bij de Amerikaanse Marine verwierf hij dan een baantje als secretaris aan boord van een oorlogsschip. Hij had schrij-verstalent en kon zich hier duchtig oefenen. Hij beschreef ondermeer de slag van Fort Fisher, waar ook zijn schip aan deelnam, en zond het aan een dagblad. Het verhaal werd aangenomen en meteen was Henry Stan-



ley journalist. De artikels die hij in verschillende grote dagbladen publiceerde hadden veel succes.

Hij tekende een contract met Gordon-Bennet, de eigenaar van de New York Herald om, zoals Bennet het noemde, «voor de grootste sensatie van de eeuw te zorgen». Stanley moest de ontdekkingsreiziger Livingstone gaan opsporen, die op zoek naar de Nijlbronnen, gevangen genomen, gedood of ziek was. Men wist het niet, doch iedereen maakte zich zor-



gen, omdat men sedert lang geen nieuws meer over hem had. Stanley ging en vond Livingstone na een lange en uitputtende tocht.

Het Zwarte Continent hield Stanley in zijn greep en daarbij kwam natuurlijk ook het succes van zijn eerste tocht. Hij ontdekte het Albert-Edward Meer, voer de Loalabaastroom af en ontdekte de machtige Congo-stroom, waarvan men op dit ogenblik slechts de monding in de Atlantische Oceaan kende. Stanley werd dan door Leopold II belast met het



bezetten van de streken langsheen de Kongo, ontdekte in 1882 het Leopold II Meer en opende hiermee voor heel de wereld, en wel in het speciaal voor Belgisch, nieuwe horizonnen en bronnen van rijkdom. Om de wetenschap be-kommerde Stanley zich niet en de Amerikaanse pers begeleidde zijn tochten met schreeuwe-rige reclame, wat niet belet dat hij veel ver-zenlijkte en in de reeks van de Afrikaanse ontdekkingsreizigers een voorname plaats in-neemt. Hij stierf te Londen in 1904.